

Emalj

Two flickor på hemväg från skolan stannar till utanför Kockums emaljerverk. De ser de ihopspikade trälådorna med emaljerade kärll i, och börjar fantisera kring adresslapparna. En pojke som arbetar på verket fångar också deras intresse. Det är 1930-tal.

SIGNE

Vad ska du?

GERDA

Kan vi inte stanna här en stund och titta, vid emaljerverket?

SIGNE

Jo, det kan vi väl göra. När vi kommer hem måste vi ändå bara göra läxorna.

GERDA

Ja, då är det roligare att vara här. Titta, dom har kört ut lådor som lastbilarna ska hämta. "Casablanca", "Le Havre"...

SIGNE

(Läser på en låda) - "Rio de Janeiro". Var ligger det?

GERDA

Vet inte. I Brasilien tror jag. I Sydamerika.

SIGNE

I Sydamerika! Tänk att dom använder pottor från Ronneby, i Sydamerika!

GERDA

Det är nog inte pottor, det är nog karotter i den lådan.

SIGNE

Hur vet du det?

GERDA

Min mamma jobbar som torrputsare här inne.

SIGNE

Ja, men bara för det kan du väl inte se på en låda vad den innehåller, eller? Förresten, Brasilien, är det inte där kaffet kommer från? Det är säkert kaffekannor!

GERDA

Ja, du har rätt, det är klart det är kaffekannor, haha!

SIGNE

Tänk dej två fina damer i Brasilien som sitter och serverar varandra kaffe ur en kanna från Ronneby!

GERDA

Rika, fina damer i Rio de Janeiro!

SIGNE

Hysch, titta, där är Arvid!

GERDA

Åh, han kommer hitåt!

SIGNE

Vad stilig han är!

GERDA

Till sommaren, när skolan slutat, ska jag börja arbeta på emaljerverket. Det har far sett till. Hoppas jag får vara på samma ställe som Arvid!

SIGNE

Haha, då blir det väl inte mycket gjort. Du kommer bara att stå och titta efter honom hela tiden!

ARVID

Vad gör ni här?!

GERDA

Ingenting...

ARVID

Här kan ni väl inte vara? Hur kom ni förbi vakten?

SIGNE

Det var inte så svårt. Förresten ska vi börja arbeta här, till sommaren, när skolan är slut.

ARVID

Då får ni väl vänta till dess, då.

GERDA

Vet du vad det är i dom här lådorna som ska till Brasilien?

SIGNE

Är det kaffekannor?

ARVID

Kaffekannor? Nej, det är sjukhusskålar. Rondskålar, stickbäcken och sjukkoppar. Det ska till ett sjukhus i Rio de Janeiro.

SIGNE

Uääh! Dom rika, fina damerna då...

ARVID

Vad sa du?

SIGNE

Äh, det var inget.

GERDA

Vi ses till sommaren!

Gerda och Signe rusar iväg.

- Slut -