

## Kungsgatan

*Two unga butiksbiträden möts ute på gatan, i korsningen Kungsgatan – Drottninggatan. Det är 1930-tal. Han är biträde i Hugo Appelkvist Cykel och Sportaffär, hon arbetar som apoteksbiträde hos apotekare Roos. (Apoteket låg där United Motion ligger nu, Appelkvist låg mittemot.)*

**CALLE**

Hej, Disa! Så du kunde komma ifrån i alla fall?

**DISA**

Hej, Calle. Ja, frukost kan de ju inte neka en. Men jag får inte stanna länge ute.

**CALLE**

Äsch, du ser väl om det kommer kunder.

**DISA**

Det är lätt för dej å säga, dina kunder är atletiska cyklister. Men våra kunder på apoteket är utmärklade sjuklingar som lätt smyger förbi utan att man märker dom.

**CALLE**

Haha, så direktör Algott ser utmärklad ut när han kommer för å köpa sina järntillskottstabletter?

**DISA**

Tok där, jag skojar ju bara. Förresten, direktör Algott behöver väl inga järntillskott heller. Han äger ju Gamla Jernboden!

**CALLE**

Ja, och om han kommer in till oss på Appelkvist Cykel och Sportaffär så har vi cyklar med järnram åt honom. Där kan han få suga på ramarna!

**DISA**

Men Calle!

**CALLE**

Äh, förresten var det du som börja'.

**DISA**

Nu har jag inte tid att stå och prata längre, jag lovade apotekare Roos att jag skulle gå in till Berlings bokhandel och köpa några kuvert åt honom.

**CALLE**

Måste du arbeta på frukostrasten också?

**DISA**

Ja, du tror väl inte att apoteket kan klara sig utan mig hur länge som helst?

**CALLE**

Nej, det förstås. Det är likadant där inne, cykelaffären skulle gå omkull utan mig. Och förresten har jag också ärenden att uträtta. Jag ska till sparbanken och ta ut pengar, och sedan till mejeriet och betala en skuld.

**DISA**

Du flänger och far. Har du inte fått någon tjänstecykel?

**CALLE**

Det var en bra idé. Men det ligger ju här runt kvarteret alltihopa, så jag behöver inte gå så långt.

**DISA**

Skulle du trötta ut dig får du komma in till oss på apoteket och köpa några uppiggande vitaminer.

**CALLE**

Nä nä, så'nt är inget för mig. Men jag kan tänka mig något annat som piggar upp. Hur länge arbetar du i dag?

**DISA**

Till fyra. Hur så?

**CALLE**

Jag tänkte... att vi kunde gå på kondis. Hänger du med till Fenix efter jobbet?

**DISA**

Fenix? Nä, det är inget för mig. Clarbergs får det bli, annars får det allt vara.

**CALLE**

Kör till, vi går till Clarbergs. Topp! Så kan vi kanske gå på bio efteråt?

**DISA**

Vänta, en sak i taget. Först en kaffe och bulle på Clarbergs, som sagt. Så får vi se sedan.

**CALLE**

Röda Kvarn visar Robin Hoods äventyr.

**DISA**

Robin Hood? Ska jag se nå't så ska det vara "Ingen fara på taket" med Cary Grant. Den går på Victoria.

**CALLE**

Victoria? Centrumbiografen, menar du. Den heter så nu sedan den flyttade till Karlskronagatan. Förresten hinner vi nog se både Cary Grant och Robin Hood. Tidiga föreställningen på Centrum och nian på Röda Kvarn.

**DISA**

Värst vad du slår på stort då. Har du vunnit på penninglott?

**CALLE**

Man vet aldrig, Disa. Man vet aldrig. Nej, nu måste jag kila. Vi ses i kväll!

**DISA**

Å visst ja, kuverten! Nu blir apotekarn arg. Men du skulle väl till banken, då ska vi ju åt samma håll!

*De skyndar iväg längs Kungsgatan mot torget.*

*- Slut -*